

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΤΙΤΙΝΑ ΧΑΛΛΑΜΑΤΖΗ

Μιχάλης Μεϊμάρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι σταθμοί του

1976

Ολοκληρώνει το πρώτο του διδακτορικό μετά από επεισόδια στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie-Paris 6.

1980

Η γκρίζα οθόνη του Minitel με τα γιγάντια pixel του ανοιγεί τον δρόμο από τα Μαθηματικά στην Επικοινωνία.

1985

Η συνεισφορά του στην εξέλιξη της μεθοδολογίας της Ανάλυσης Δεδομένων αποτελεί τη δεύτερη διδακτορική διατριβή του.

1993

Ιδρύει το εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, στην Εκπαίδευση και στα ΜΜΕ του Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2008

Παρουσιάζει το πρώτο λογοτεχνικό του έργο με τίτλο «δύο εποχές σε μια τρίτη», εκδόσεις Νεφέλη.

2010-2019

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord.

2012

Του απονέμεται ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοινικού Δημοκρατίας.

2014 -

Μέλος του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση - IITE της Unesco με έδρα τη Μόσχα.

Είμαστε αμφίβια μεταξύ δύο κόσμων

Στην καθημερινότητά μας, ένα ποσοστό το ζόύμε στον αναλογικό-πραγματικό και ένα στον ψηφιακό-δυνητικό

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δεδομένης της ταχύτητας και της πυκνότητας με την οποία εξελίσσονται οι σύγχρονες τεχνολογίες, τα νέα μέσα και η κοινωνική δικύωση, το 1993 φαντάζει πολύ μακρινό, σαν προστορία. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλης Μεϊμάρης υπήρξε από τους πρωτοπόρους στη μελέτη και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών που ιδρύθηκε το 1993 στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτέλεσε πρωτοπορία για την εποχή του και επέδρασε στη μετάβαση των media στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, που σήμερα φαντάζει ως φυσική εξέλιξη. Οι νέες τεχνολογίες, διαρκώς εξελίσσομενες, καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Με αφορμή των εμφατικών τρόπων που αυτό έγινε σημείο της πηγές των καραντίνας, όταν μεταποδόσημε στον ψηφιακό κόσμο για πολλές καθημερινές δραστηριότητες, συζητάμε με τον κ. Μεϊμάρη για τον ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στη ζωή μας, για τις δυνατότητες, τις προοπτικές αλλά και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται:

– Συνηθίζετε να αναφέρεστε στον σημερινό άνθρωπο ως αμφίβιο... – Πράγματι, λέω πως σήμερα ζουμε σαν αμφίβια μεταξύ δύο κόσμων, του αναλογικού-πραγματικού και του ψηφιακού-δυνητικού. Στην καθημερινότητά μας δηλαδή, ένα ποσοστό το ζόύμε στον πρώτο και ένα στον δεύτερο κόσμο, ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανάλογα του αν είμαστε «ψηφιακά μετανάστες» πώς οι περισσότεροι άνω των σαράντα επών ή «ψηφιακά αυτόχθονες», όπως τα παιδιά και ακόμη περισσότερο τα εγγόνια μας, αντίστοιχα. Κατ στους δύο αυτούς κόσμους οι θόριοι, είτε της τηλεόρασης είτε του κινητού τηλεφώνου, είτε του υπολογιστή, λειτουργεί ως καθρέπτη μας.



Η επικοινωνία

Η συνέντευξη έγινε διαδικτυακά, με τον κ. Μεϊμάρη στο μαγέρικο «Το Καντούνι» στη χώρα της Ζακύνθου. Το γεύμα περιελάμβανε αυγά «σάρτασ», μελιτζάνες σκορδόστούμπι και ένα καρπούτσιο λευκό κρασί Γουστουλίδη, με τιμή 17 ευρώ.

«Διάδσκω σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θέματα εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση και στην ΕΜΜΕ. Συνεχίζω την ερευνητική μου δραστηριότητα σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση που αναφέραμε και μετέκαν σε δράσεις της UNESCO ανά την υφήλιο», λέει ο Μιχάλης Μεϊμάρης.

– Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις μέρες του εγκλεισμού. Είναι κάτιον πόρθε για να μείνει;

– Σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γνωρίζουμε στην UNESCO ότι 1,725 δισ. μαθητευόμενοι επιπρόστικαν από την κρίση του COVID-19, δηλαδή το 98,6% του πληθυσμού των εκπαίδευσημένων σε 193 χώρες. Αυτό οδήγησε μοιραία σε προσπάθειες αναπλήρωσης μέρους των εκπαίδευτικών δραστηριοτήτων από πρωτοβουλίες ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι όμως επιτακτικά απαραίτητο ποι πολιτική που ακολουθείται σαν συνεκτιμήσει την πολύπλοκότητα της ανάπτυξης μιας κουλτούρας ενσωματώστων της ψηφιακών τεχνολογιών διδασκαλίας και μάθησης και μετατρέπει μια απλουστευτική οπτική. Οι εκπαίδευτικοί, που εντέλει εργαστηκόντων και αυτή τη διαδικασία, απαιτείται να αποκτήσουν την απαραίτητη ερεδία ώστε να ανταποκρίθουν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες πρακτικές των νέων επικοινωνιακού ψηφιακού οικοσυστήματος. Ας μην ξενάγει πως η

Η οθόνη, είτε της τηλεόρασης είτε του κινητού τηλεφώνου, είτε του υπολογιστή, λειτουργεί ως καθρέπτη μας.

Ο εγκλεισμός, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η εξ αποστάσεως διαχείριση πολλών δραστηριοτήτων μας συνιστούν μια μοναδική ευκαιρία, ιδιαίτερα με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, για έρευνα, μελέτη και εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων. Εμείς δουλεύουμε και στους δύο αυτούς τομέα με εργαλεία κυρίως ποιοτικά και ποικιλομετρικά δινόντας τη δυνατότητα σε φορτηπές και φοτιπήρες στην Ελλάδα και στην Γαλλία, μέσω κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και στο ευρώπιανο επίπεδο.

στάση τους απέναντι και σε αυτό το εγχειρόμα, αντανακλάται στους μαθητές και στην μελλοντική σχέση τους με τους δύο κόσμους που αναφέραμε στην αρχή, αναλογικό και ψηφιακό.

– Η πανδημία και ο συνακόλουθος μαζικός εγκλεισμός λειτούργησαν στην κρίση για τη εκπαίδευτικό - ακαδημαϊκό σύστημα η αποτέλεσαν μια έξω από τα συνηθισμένα ευκαιρία;

– Κοιτάζετε, τα θέματα που αφορούν την επικαρόπτη, δηλαδή αφενός ο εγκλεισμός, η κοινωνική αποστασιοποίηση και πι «πανδημία των αβεβαιοτήτων» και αφετέρου η εξ αποστάσεως, για πρώτη φορά τόσο μαζική, διαχείριση πολλών δραστηριοτήτων μας (εκπαίδευση, εργασία, επικοινωνία), συνιστών μια μοναδική ευκαιρία, ιδιαίτερα με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, για έρευνα, μελέτη και εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων. Εμείς δουλεύουμε και στους δύο αυτούς τομέα με εργαλεία κυρίως ποιοτικά και ποικιλομετρικά δινόντας τη δυνατότητα σε φορτηπές και φοτιπήρες στην Ελλάδα και στην Εξωτερικό, σε σύμπλευση με το StoryCenter του Berkeley, έχει μια ολιστική κατεύθυνση και «καταπίνεται με το δράμα της ανάπτυξης μιας ψυχικής και νοητικής καλλιέργειας, εξασφαλίζοντας στα άτομα και τις κοινότητες τη δυνατότητα ευελιξίας και δημιουργικότητας, καθώς και την ικανότητα να είναι και να μαθαίνουν».

για τα θέματα αυτά. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες, εργάζονται με τη δυναμική της ομάδας, μαθαίνοντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, δημιουργούν σε μια σειρά βιβλιάτων, οι οποίες τα σενάριο, την εικονογραφημένη εκδοχή του storyboard και εντέλει το βίντεο πειριορισμένης διάρκειας της πρωτοποριακής αφηγήσης για τα θέματα αυτά.

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελείται στη σύγχρονη επέκταση της αρχαίας τέχνης της αφήγησης, η οποία στη σύγχρονη περίοδο συνυπάντεται με ψηφιοποιημένες/ψηφιακές εικόνες και βίντεο, καθώς και με ίχο/μουσική, φέρε και κείμενο. Η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθούμε, εργάζονται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στον τομέα αυτό τη λευκόνια, διαθέτοντας πλέον μια συλλογή περίπου 800 ψηφιακών αφηγήσεων από δημιουργούς στην Ελλάδα και στην Εξωτερικό, σε σύμπλευση με το StoryCenter του Berkeley, έχει μια ολιστική κατεύθυνση και «καταπίνεται με το δράμα της ανάπτυξης μιας ψυχικής και νοητικής καλλιέργειας, εξασφαλίζοντας στα άτομα και τις κοινότητες τη δυνατότητα ευελιξίας και δημιουργικότητας, καθώς και την ικανότητα να είναι και να μαθαίνουν».

Η διαδρομή

– Πώς από τα μαθηματικά βρεθήκατε στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του οποίου υπήρξε και πρόεδρος;

– Στη συνέχεια των σπουδών μου στο